



Brugere og gæster hæfter sig ofte ved, at der er 'noget særligt' over stemningen på Diakonissestiftelsen. En ro og et nærvær, som det kan være svært at finde andre steder. Måske fordi vi gennem 150 år har holdt fast i, at omsorgen for sjæl og legeme skal gå hånd i hånd.

Diakonissestiftelsen blev stiftet af Dronning Louise i 1863 som et hospitalstilbud, hvor diakonisserne blev uddannet til på et folkekirkeligt grundlag at give pleje og omsorg til syge og udsatte. Diakonissestiftelsen fungerede samtidig som et hjemsted, hvorfra diakonisser blev sendt ud for at give pleje til syge i såvel Danmark som i udlandet. De økonomiske midler, som

kom ind herved, blev ud over almindelig drift udmøntet i en række diakonale og sociale aktiviteter målrettet sårbare og udsatte grupper i samfundet. I 2013 kunne Diakonissestiftelsen som en af få store sundhedsorganisationer fejre 150 års jubilæum.

Diakonissestiftelsen har gennem alle årene sat tydelige aftryk på den sundheds-, social- og uddannelsessektor, vi kender i dag. Den formaliserede sygepleje uddannelse, udgående hjemmepleje og hospice er eksempler herpå. Frivilligheden har været en vigtig del af arbejdet i alle 150 år og er indlejret i vores værdigrundlag.



Diakoni betyder at hjælpe og tjene. Det er budskabet om næstekærlighed omsat i praktisk handling. Gennem sin 150-årige historie har Diakonissestiftelsen ydet professionel pleje og omsorg med lige stor opmærksomhed på sjæl og krop.

Diakonissestiftelsen er i dag en almennyttig, ikke-erhvervsdrivende fond, som fortsat anvender alt overskud til uddelinger til sociale og diakonale aktiviteter. Målgrupperne i dag omfatter mennesker som oplever ensomhed, ældre, kronisk syge og mennesker som af den ene eller den anden grund har brug for støtte for at blive del af et fællesskab og få støtte til at mestre livet. I dag har Diakonissestiftelsen en bred palet af aktiviteter, hvilket giver unik synergi på kryds og tværs af følgende områder:

- *Sundhed.* Ud over Hospice dækker vores aktiviteter drift af et socialpsykiatrisk dagcenter samt to psykiatriske bofællesskaber, som tilbyder midlertidige boliger og recovery til mennesker med psykisk sygdom.
- *Omsorg og pleje.* Vi driver to plejehjem, ældreboliger og omsorgspladser til plejehjemsgodkendte ældre, og vi tilbyder hjemmepleje i Frederiksberg Kommune. Derudover driver vi to integrerede børneinstitutioner.
- *Uddannelse.* På Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter uddanner vi fremtidens sundhedsprofessionelle. Vi har 1400 studerende inden for sygepleje, SOSU-uddannelser, den unikke professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation samt et levende campusmiljø. Fysisk tæthed mellem uddannelserne og de faglige praktiksteder på Diakonissestiftelsen er en særlig kvalitet. Det lille uddannelsessted giver en nærhed, som støtter mindre uddannelsesstærke elever i at gennemføre deres studium.
- *Kultur og frivillighed.* Emmauskirken er Diakonissestiftelsens kirke og finansieres uden tilskud fra det offentlige. Emmauskirken er åben for alle og danner ramme om højmesser, begravelser og

andre kirkelige og kulturelle aktiviteter. 260 frivillige er i dag tilknyttet de enkelte enheder og indgår i et fælles netværk på tværs af Diakonissestiftelsen. Det frivillige engagement løfter opgaver, som vores medarbejdere ikke kan håndtere på samme måde, og er ofte en indgangsvinkel til at nå ud til borgere, der ikke nås af det offentlige. De frivillige spænder over alle aldre og omfatter også flere af de studerende, ligesom nogle af beboerne fra ældreboligerne og de psykiatriske bofællesskaber får mulighed for at udvikle sig som frivillige i et trykt miljø.

Hospice

Diakonissestiftelsens Hospice blev etableret i 1997 som Danmarks 3. hospice og var således blandt pionererne. De nuværende rammer er ikke længere tidssvarende, ligesom funktionernes placering i to forskellige bygninger ikke er hensigtsmæssig.

I Diakonissestiftelsens nye hospice med 16 sengepladser skal ro og nærvær være bærende kvaliteter. Samtidig skal der være plads til glæden. Der er stunder med latter og tændte lys, og der er stunder med hvile og fordybelse. De særlige omgivelser med Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter, børneinstitutionerne og de kirkelige aktiviteter i Emmauskirken skaber en positiv ramme om lindring, refleksion, sorg og glæde i de sidste uger af livet.

De dygtige og engagerede medarbejdere er den allervigtigste ressource, når det handler om at skabe en god og hjemlig atmosfære omkring livets afslutning. Men de fysiske rammer kan i høj grad understøtte dette. Og det er netop ambitionen med det nye hospice, der skal rumme de nuværende 10 pladser, 6 nye pladser og Diakonissestiftelsens udgående hospiceteam, som yder palliativ pleje til 20 hjemmeboende patienter.



Mange aldersgrupper og mange fagligheder er samlet på Diakonissestiftelsen. Studerende, medarbejdere og frivillige er med til at skabe et særligt miljø.